

Sint-Kruis, 26 februari 2019

Beste ouders,

Naar jaarlijkse, goede gewoonte, willen we samen met onze school een goed doel steunen. Dit jaar kozen we voor de **vzw Masomo**. Deze vzw werd **opgericht door Betty Sapalo** in 2003. Betty is afkomstig uit Congo. Ze leerde daar haar Belgische man kennen, trouwden en kwamen naar België. Ze keerden enkele keren terug naar Congo. Maar dit greep hen erg aan... Ze zagen de slechte situatie; hoge werkloosheid, scholen die niet goed draaiden (leerkrachten werden niet betaald), slechte financiële situaties... Hierdoor kregen enkel de jongens de kans om naar school te gaan. Daarom beslisten Betty en haar man dat ze iets moesten doen! Ze richtten hun vzw op en zamelden geld in **om een school voor meisjes te bouwen!** Deze school kreeg de naam **Karibu!** In 2004 werd het eerste klaslokaal gebouwd voor het 1e leerjaar. Ieder schooljaar wilden ze deze klas laten overgaan... Zo werd een 2e leerjaar gebouwd, een 3e leerjaar, enz. Op die manier bouwden ze een volledige lagere school. De klaslokalen worden heden zelfs gebruikt voor volwassenenonderwijs. De leerkrachten moeten maandelijks betaald worden, herstellingen zijn regelmatig nodig... Hiervoor wil onze school een steentje bijdragen en de **chocoladeverkoop** organiseren.

We willen de kinderen kennis laten maken met het leven in Congo. Laten ervaren hoe het is om naar school te gaan in Karibu!

De volledige opbrengst van de chocoladeverkoop (zie folder) wordt geschonken aan dit project. Wij geloven er alvast in dat we op deze manier voor de kinderen daar ook iets kunnen betekenen.

Alvast bedankt!

De leerkrachten en de directeur van Mozaïek

